

Als alle lichten zijn gedoofd
Ben ik alleen met mijn gedachten
En ik weet met het applaus nog in mijn hoofd
Aan deze tijd komt ooit een eind

Wanneer de toegift is geweest
De stoelen leeg, de zaal is donker
Ooh Ik weet dat dit moment ooit komt
Maar als het komt zal jij er zijn

Als het doek voor altijd sluiten zou
Het slotakkoord gespeeld
Schuil ik bij jou
Kom jij uit de schaduw in het licht
Met die lach op je gezicht
En je vangt me voor ik val
En je neemt me mee

Als alle verhalen zijn verteld
Het laatste lied heeft geklonken
En het ijs onder mijn voeten langzaam smelt
Voel ik jou heel dicht bij mij

Als het doek voor altijd sluiten zou
Het slotakkoord gespeeld
Schuil ik bij jou
Kom jij uit de schaduw in het licht
Met die lach op je gezicht
En je vangt me voor ik val
En je neemt me mee

Met een diepe buiging neem ik afscheid
Bedank nog een keer mijn publiek
Mijn grootste liefde dank ik als laatste
Zonder jou stond ik hier niet

Als het doek voor altijd sluiten zou
Het slotakkoord gespeeld
Schuil ik bij jou
Kom jij uit de schaduw in het licht
Met die lach op je gezicht
En je vangt me voor ik val
En je neemt me mee